

DOSSIER

LEZERS TIPPEN LEZERS

De schilders van Valloria

10/09/10 14u15



Tijdens onze jaarlijkse vakantie in Italië logeerden we in Valloria, een klein dorpje in de valleien boven Imperia, in de provincie Liguria. Het is een oud dorpje op het einde van een weg, met smalle steegjes, niet toegankelijk voor verkeer.

We keken wel op toen we door het dorp wandelden: talloze deuren waren er bewerkt door kunstenaars. Beschilderd of op andere manieren versierd. In totaal telt Valloria meer dan 120 origineel versierde poorten en deuren.

Als je er 's avonds rondwandelt kan je de speciaal aangebrachte verlichting volgen van de ene poort naar de andere. En dat stond niet in onze reisgids... We waren dan ook verrast, vooral omdat het er zo rustig was.

Na onze zwerftocht tussen de deuren gingen we eten in het enige restaurant van het dorp, La Porta dei Saporì. Daar wachtte ons een nieuwe verrassing: voor 30 euro werd ons een uitgebreide maaltijd geserveerd: twee antipasti, twee primi, twee secondi en een dessert, met wijn en water à volonté, gevolgd door koffie en een limoncello. Echt een aanrader. (Lut Dhont)

www.valloria.it, www.laportadeisapori.it

EXTRA

ARTIKELS

[Met een gids door Beiroet](#)[Regenbooghuis in Peru](#)[Slapen bij de piramides](#)[MEER OVER](#) [Lezers tippen lezers](#)[Meer bookmarks](#)

Vind ik leuk